

8 Beaufort

Written by Pieter

Monday, 01 December 2008 17:10 - Last Updated Tuesday, 22 January 2013 20:48



Zo zijn we Dover binnen gevaren, na aanhoudende +35 knopen wind. De zeillatten plooiën mee.

We waren vertrokken met een rustige achterlijke ZW 3 Bf wind vanuit Eastbourne, voor de wind varende vlinderend met de genua uitgeboomd en vol grootzeil.

Op die koers voel je niet snel de veranderende omstandigheden. Een goede les.

De uitgeboomde genua stond als een snaar gespannen, onmogelijk weg te krijgen zonder eerst een gecontroleerde gijp.

Dat was ook tricky maar na goede voorbereiding lukte dat.

Maar het grootzeil reven of laten zakken was niet mogelijk zonder in de wind te gaan.

Daarvoor was het te laat, dicht bij de haven met zware zeegang.

Dus best volhouden en binnenvaren.

En zo erg was het ook weer niet want ik kon een foto maken :-)